

Wij bieden troost met uw hulp

In Gent hebben wij een huis waar wij met een aantal enthousiaste vrijwilligers het beste van onszelf geven om mensen een luisterend oor te bieden.

Het gaat om mensen die er alleen voor staan in de maatschappij na een verlies, of kampen met verdriet, eenzaamheid, gebroken relaties.

Het zijn mensen zoals u en ik, maar die door omstandigheden een gemis ervaren en nood hebben aan nabijheid en meevoelende medemensen.



In onze individualistische samenleving zijn mensen met kwetsuren vaak op zichzelf aangewezen. Ze gaan er onderdoor als ze het allemaal alleen moeten uitzoeken en hebben ankerplaatsen nodig om op verhaal te komen en hun zorgen en pijn te kunnen delen.

Het Huis van Troost wil zo een plaats zijn. In 2016 hadden wij een 700-tal gesprekken.

Kan u het zinvolle van onze werking onderschrijven en wil u mee mogelijk maken dat wij dit kunnen blijven doen, dan nodigen wij u graag uit ons mee te ondersteunen. Een minimum aan financiële middelen is natuurlijk nodig om dit goede werk verder te kunnen doen.

Wij stellen graag voor maandelijks een klein bedrag (bijvoorbeeld 5 euro) via bestendige (doorlopende) opdracht te doneren. U krijgt dan van ons regelmatig een nieuwsbrief (per e-mail) en wij beschouwen u graag als 'vriend' van Huis van Troost.

Voor meer concrete informatie van wat wij bieden, kan u terecht bij ons op onderstaand adres binnen de openingsuren, of op de website www.huisvantroost.be.

Huis van Troost, Sint-Margrietstraat 11 te Gent sinds november 2011.

Openingsuren Huis van Troost :

Maandag : 15 - 18 uur

Dinsdag : 14 - 18 uur

Woensdag : 9 - 12 uur en 15 - 18 uur

Donderdag : 15 - 18 uur

Vrijdag : 15 - 18 uur

Zaterdag : 14 - 18 uur

Voorzitster : Marleen Coppens – 0473 44 86 49 – huisvantroost@hotmail.be

Rekening : BE13 7470 3267 0839 (BIC : KREDBEBB)

Op naam van : Huis van Troost, Sint-Margrietstraat 11, 9000 Gent

Mededeling : Periodieke gift - Huis van Troost

Een eenmalige gift is ook welgekomen.